

NGƯỜI VÃI HẠT GIỐNG

(Mc. 4, 26- 34)

Vũ Đình Ân

1. Chuyện nước Thiên Chúa, như người vãi hạt giống xuống
2. Chuyện nước Thiên Chúa, như người đã nhọc công hôm
3. Lời Chúa dạy ta, như người vãi hạt giống xuống
4. Hạt giống gieo xuống, như lời Chúa dạy ta hôm

đất, đêm hay ngày hạt giống mọc lên, đất sinh hoa
mai, năm canh dài trời nắng dầm mưa, đất đai màu
đất, đất ươm mầm, hạt giống mọc lên, lá xanh rục
nay, tuy hạt nhỏ, hạt sẽ mọc lên, lớn hơn rau
quả, trở sinh đúng mùa, như lúa chín
mỡ, hạt gieo đúng mùa, khi trái trĩu
rõ, trở hoa đúng mùa, cây trái tốt
cỏ, và muôn chim trời tìm đến nương
vàng nặng trĩu hạt Hạt gieo xuống
nặng thì thu hoạch.
tươi, chẳng héo tàn.
nhờ làm chỗ ở.

đất mọc lên lớn hơn muôn hoa màu,
cành lá xum xuê chim trời đến làm tổ nương náu.