

**Đối ca hiệp lê**  
**Chúa đã chúc lành**

Tv 84, 1a

P. Kim

Chúa đã chúc lành, lạy Chúa, mà Chúa đã chúc lành, lạy  
Ngài, chúc lành cho đất nước của Chúa, chúc lành cho đất nước của Ngài.

**Thánh vịnh 84**

(Tv 84, 9 – 14)

1. Tôi lắng nghe điều Chúa phán: là lời chúc an  
2. Ông phúc cứu độ của Chúa thật gần kẻ tôn  
3. Ân nghĩa tín thành gấp gõ, đây ân nghĩa tín  
4. Chân lý nầy mầm từ đất, đây chân lý nầy  
5. Chúa đã trao nhiều ân nghĩa, và Người đã ban  
6. Công lý mở đường cho Chúa, đây công lý mở

1. bình cho dân Người, cho các thánh nhân và cho  
2. sợ Danh thánh Người, và đất nước ta tràn ngập  
3. thành nay kết lời, công lý hoà bình cùng gấp  
4. mầm trên đất lành, công lý từ trời mà nhìn  
5. tăng muôn phúc lộc, và đất chúng ta đây hoa  
6. đường trước Thánh Nhan, công lý mở đường và đi

1. những tấm lòng hằng qui hướng đến Người.  
2. ánh huy hoàng, tràn ngập ánh quang Người.  
3. gõ chân thành, và giao kết thăm tình.  
4. xuống cõi đời, mà nhìn xuống cõi đời.  
5. trái thom lành, đây hoa trái thom lành.  
6. trước Nhan Người, và đi trước Thánh Nhan.

**Graduale simplex**

**Antiphona: Bendixisti, \* Domine, terram tuam.**

**Psalmus 84:** (1) Audiam quid loquatur Dominus Deus, quoniam loquetur pacem ad plebem suam et santos suos, \* et ad eos qui convertuntur corde. (2) Verumtamen prope timentes eum salutare ipsius, \* utinhabitetur gloria in terra nostra. (3) Misericordia et veritas obviaverunt sibi, \* iustitia et pax osculatae sunt. (4) Veritas de terra orta est, \* et iustitia de caelo prospexit. (5) Etenim Dominus dabit benignitatem, \* et terra nostra dabit fructum suum. (6) Lustitia ante eum ambulabit, \* et ponet in via gressus suos.